

# Narsaq-elevudveksling 12: Genbesøg af Gladsaxe-elever i Narsaq 12.-21. juni 2012

Den 12. juni tog 19 elever fra forskellige skoler i Gladsaxe Kommune af sted til venskabsbyen, Narsaq, for at genbesøge de grønlandske elever, de havde været værter for i 5 uger i efteråret 2011.



Hver gang er det en stor oplevelse for de børn fra Gladsaxe, der tager den lange tur til venskabsbyen højt mod nord.

Narsaq har ca. 1600 indbyggere imod Gladsaxes ca. 65.000. Denne forskel og den helt enestående grønlandske natur og kultur er alt sammen med til at gøre turen til den store oplevelse, det er.

Turen til Grønland gik med fly over Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), videre med fly til Narsarsuaq - og det sidste stykke af rejsen med båd ind til Narsaq, som ligger i en af Sydgrønlands mange smukke fjorde.

Det var 12. gang, at en sådan udveksling fandt sted. Det blev 10 meget spændende dage i det sydgrønlandske. Gladsaxe-eleverne var privat indkvarterede, og der blev sørget godt for dem hos familierne. Ikke mindst mødet med den grønlandske madkultur gjorde et stort indtryk på de fleste.



I løbet af de 10 dage i Narsaq blev det blandt andet til en tur til Indlandsisen med en smuk sejltur forbi Fuglefjeld og et imponerende vandfald. Der var også tid til en vandretur på Lille fjeld med en fantastisk udsigt over Narsaq by.



En anden af de rigtig gode oplevelser var en overnatning i telt på Dyrnæs lidt uden for byen.

De grønlandske og danske børn lavede mad på bål og fik også lov at mærke den kølige grønlandske morgen.

Dette år lå turen i juni, så der var mulighed for også at opleve den sidste skoledag, med uddeling af flidspremier af den nye skoleleder, Niels Egede Høegh, taler, musik og karamelkastning - ganske som i Gladsaxe.



Som et meget fint punktum på turen, nåede vi inden hjemrejsen at opleve Grønlands Nationaldag 21. juni. Den blev fejret med sang og taler foran rådhuset, samt kajaksejls og en masse indbyggere i smukke nationaldragter.

